



NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020

Beste VELO leden, VELO sponsors, VELO vrijwilligers en beste iedereen die VELO een warm hart toedraagt,

Kerst zal anders zijn dan ooit tevoren. Velen zullen zonder hun geliefden de Kerstdagen moeten doorbrengen. In ieder geval zal het aantal personen aan de Kersttafel sterk lager zijn dan anders.

We mogen met minder mensen aan één tafel zitten, we hebben het afgelopen jaar geliefden verloren, in de zorg wordt met Kerst volop doorgewerkt en zo zijn er nog wel meer redenen te noemen.

Onder vele Kerstbomen zullen minder cadeautjes liggen. Velen hebben het moeilijk: in de horeca, de evenementenbranche, het toerisme en bij winkeliers zijn zware klappen gevallen of draaien de activiteiten op een laag pitje.

Ook zullen velen de Kerst minder uitbundig vieren. Het wegvallen van sociale contacten en het beperken van sport- en spelmogelijkheden, trekken voor veel mensen om ons heen een zware wissel. Eenzaamheid, stress, uitzichtloosheid en depressiviteit treffen, vaak onzichtbaar, de mensen om ons heen.

Aan de andere kant zijn er bedrijven die juist garen spinnen bij de huidige situatie. De onlineverkoop stijgt naar recordhoogte, de doe-het-zelf ketens draaien overuren, net als de supermarkten en hoveniers. Ook zijn er mensen die juist comfortabel zijn bij de huidige situatie. Er schijnt een baby-boom op gang te komen. Er zijn nog sterretjes aan de hemel, zullen we maar zeggen.

2020 is in ieder geval een jaar om nooit te vergeten. Iedereen heeft een verhaal. De gemeenschappelijke tegenstander maakt ons ook saamhorig. Wellicht dat de IK-maatschappij wat meer afzwakt. Dat zou een goede ontwikkeling zijn, nietwaar?

Hoe mooi zou het zijn deze Mijlpaal aan te grijpen, om er iets goeds aan over te houden. Dat we ons verenigen, in plaats van elkaar wegduwen. Dat we elkaar weer gaan helpen; niet omdat het moet, maar omdat het kan! Dan komen we er sterker uit met z'n allen!! Hoe mooi zou dat zijn? Dat het toch nog ergens goed voor is geweest?

Zo kijken wij als VELO besturen ook naar de toekomst.

2020 is voor ons als verenigingen een buitengewoon zwaar jaar. Ook in 2021 zullen we nog de nodige rimpels op het water vinden. Als besturen staan we voor een haast onmogelijke opgave om, zonder dat we actief kunnen verbinden, de verenigingscultuur te bewaren. Hoe zorgen we dat onze leden zich verbonden blijven voelen met de verenigingen, zeker in een sterke IK-cultuur. Hoe voorkomen we dat leden weglopen omdat ze 'voor dat geld' ook iets anders kunnen doen. Hoe zorgen we ervoor dat onze leden de meerwaarde zien om lid te zijn van een vereniging. Ook wanneer datgene wat ons bindt even niet kan, nl het sporten.

In veel gevallen blijken onze leden de meerwaarde te zien van ons aller VELO. Velen zetten hun schouders eronder. Actief, door acties en activiteiten te organiseren, door het kopen van Grote Clubactie loten en loten voor de Vriendenloterij, Sinterklaaspoppen. Actief, door te sponsoren, door er te zijn als het kan. Actief, door elkaar niet te vergeten, maar vooral ook passief door 'gewoon' verbonden te blijven aan één van de verenigingen, maar ook door je verbonden te blijven voelen aan de VELO verenigingen in het algemeen.

De sluiting van ons sportpark trekt, ondanks de beperkte openstelling van de zomer, een zware wissel op ons allemaal. De inkomsten uit onze VELO-kantine zijn volledig weggevallen. Evenementen kunnen we niet meer houden. Er is door velen binnen onze verenigingen keihard gewerkt om te wikken en te wegen, te rekenen en diverse overleggen te voeren met Gemeente, financiers, het Rijk en sponsoren om alle wegen te onderzoeken die leiden naar het in standhouden van ons sportcomplex.

Een gevleugelde uitspraak is: Langs de randen van het ravijn groeien de mooiste bloemen. Al maanden lopen we inmiddels langs de randen van het ravijn, waarbij er nog niet echt gelegenheid is om te genieten van alle pracht die er langs deze randen groeit. We zijn inmiddels al een aantal keren door het oog van de naald gekropen. Met dank aan Gemeente, het Rijk, financiers en sponsoren is er nog licht aan het einde van de tunnel. Met dank aan de steun van onze leden hebben we er vertrouwen in dat we het eind van de tunnel ook gaan halen. Als VELO-besturen strijden we schouder aan schouder om alles in het werk te stellen de tunnel in stand te houden, zolang als dat dat nodig is.

Neemt niet weg dat we zodra we in het licht zijn, na het einde van de tunnel, er met z'n allen de schouders onder zullen blijven moeten zetten. Na de tunnel is er licht, maar blijven we nog een tijdje last houden van de spreekwoordelijke tunnel. We hebben iedereen daarvoor keihard nodig die VELO een warm hart toedraagt. We kunnen dat niet alleen, dat zullen we met elkaar moeten doen!

Verdedig En Loop Op !!!

Als besturen hebben we het vertrouwen dat we dat gaan fixen, **met elkaar**. Om dat vertrouwen in elkaar uit te dragen, spreken we ons dan ook gezamenlijk uit in deze boodschap.

We wensen iedereen fijne, warme feestdagen toe. Graag treffen we elkaar weer in het nieuwe jaar, hopelijk onder het genot van een biertje, maar in ieder geval tijdens de VELO Pubquiz op 16 januari aanstaande!

De besturen van:

VELO Voetbal

VELO Handbal

VELO Badminton

VELO Ryu Ha

VELO Volleybal

VELO Stichting Exploitatie accommodatie (SEA)

VELO Stichting Vastgoed Accommodatie (SVA)